



Protestantse Gemeente
's-Heerenberg - Zedda

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde |



Nieuwsbrief



Goed om te weten

.....
In deze bizarre tijden kunnen we wel wat troost gebruiken. Luister eens naar 'Luistertroost'. Wat is het? Elke dag een korte meditatie rondom een kerklied. De melodie daarvan wordt gespeeld en opgenomen door wisselende musici uit ons netwerk op verschillende instrumenten.
.....

Kerkdienstgemist

De komende weken worden de diensten vanuit Zeddam gehouden. Via onze website op de homepage www.protestantsbergh.nl kan je snel de keuze maken naar de live uitzending (rechter kolom)

Luisteren op je mobiel

Via je mobiel kan je snel naar de betreffende kerk. In de app kan je deze als favoriet instellen. Ga via je mobiel naar [thuis luisteren](#) en download de app via Apple of Android.

Luisteraars

Afgelopen zondag hebben 44 apparaten verbinding gelegd met onze kerk. Minimaal 44 personen hebben dan geluisterd. Dat is ook het gemiddelde van een gewone dienst.

Uit de pastorie

Er zijn deze week zoveel berichtjes, kaartjes en mailtjes binnengekomen n.a.v. de kerkdienst van 22 maart jl. of de vrolijke voorjaarsbloemen dat ik bang ben iemand te vergeten. Bij deze bedankt voor al die bemoedigende woorden! Wat bijzonder dat we ook in deze crisistijd met elkaar verbonden blijven. Afgelopen week is gebleken dat we elkaar tot juni niet in levende lijve kunnen ontmoeten, maar ik hoop dat we elkaar juist nu zullen vasthouden. En dat we ons daarmee ook gedragen weten door onze Rots en Houvast. We mogen erop vertrouwen dat door de andere manieren waarop we nu gestalte geven aan het gemeentezijn de Geest zelf ons inspireert en samenbindt. Ik wil bij deze nogmaals benadrukken dat ik via telefoon en email bereikbaar ben, mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor (0314-651631 of predikant@protestantsbergh.nl).

Niet alleen als kerk, maar ook voor ons als gezin is het samen zoeken naar een werkbare manier. De ochtenden geven Karel en ik om beurten 'thuisonderwijs'. Dat gebeurt heel speels, omdat onze jongens nog klein zijn. Maar het is even schakelen tussen de rollen moeder en juf. Toen ik afgelopen week aan de beurt was op een van mijn ochtenden, riep Bram opeens 'juffrouw, ik ben klaar!' Dat is een aparte ervaring kan ik je vertellen!

Karel gaat ondertussen gestaag door met zijn online cursus Nederlands en mijn werkzaamheden gaan ook 'gewoon' door, zij het in een andere vorm en met iets meer afleidingen doordat iedereen de hele dag thuis is.

We maken er samen het beste van. Als gezin en als kerk! Laten we vooral aan elkaar blijven denken en aan hen die het tijdens deze periode extra moeilijk hebben. Hopelijk blijven we gezond. Afgelopen zondag zongen we dit lied samen vanuit de kerk en onze huiskamers en dat wens ik jullie toe. Ga met God en Hij zal met je zijn! Hartelijke groet, ook van Karel, Bram en Joren,
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Aangepaste dienst van komende zondag 29 maart 2020

Deze komende dienst staat in het teken van "75 jaar bevrijding". Ook een tweetal herinneringen zullen worden gelezen uit "Oorlog en Bevrijding" en uit 40-45 De oorlogsjaren van het Hertebroeksgoed. Meelezen klik dan op [Liturgie](#)

Enkele tips rondom de kerkdiensten

Aangezien er voorlopig geen kerkdiensten zijn in het kerkgebouw, wilde ik enkele tips op een rij zetten voor de diensten thuis:

- 1) Creëer een fijne omgeving om te luisteren. Zet naast je laptop of telefoon een brandende kaars, een mooie bos bloemen of een betekenisvolle afbeelding die met kerk en geloof te maken heeft.
- 2) Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint alvast klaar zit, als je tenminste live wilt meeluisteren. Je kunt als 'start' een kaars aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Opgestane Heer, tegelijk helpt een brandende kaars ook om tot rust te komen, je te concentreren en je open te stellen voor God. Heb je kinderen, laat een van hen dan de kaars aansteken.
- 3) Je kunt naar de liederen luisteren, maar je kunt ze ook hard meezingen. Datzelfde geldt voor het 'Onze Vader' meebidden. Natuurlijk staat het je vrij om alleen te luisteren, maar waarschijnlijk went het vanzelf om mee te doen.
- 4) Als de dienst is afgelopen is het een idee om een ander gemeentelid te bellen om 'samen' een bakje koffie te drinken en na te praten over de dienst.
- 5) Misschien is het leuk om een foto te maken van jezelf op de plek waar je de kerkdienst meebeleeft. Deze foto's kunnen vervolgens weer gedeeld worden in een volgende nieuwsbrief of op de website. Je mag natuurlijk ook een berichtje sturen over hoe je de kerkdienst beleeft en waarom je bepaalde dingen wel of niet doet.
- 6) Gezegende diensten toegewenst thuis voor de komende periode!

Wat is een vesper precies?

Een vesper is een eenvoudige dienst, waarin we de woorden van een Psalm bidden, luisteren naar een Schriftgedeelte en daarover mediteren. Daarbij gaat het erom te ontdekken wat dit Schriftwoord bij mij oproept, waar word ik aangesproken, welke betekenis kan dit bepaalde woord krijgen in mijn leven? De voorganger gaat in dit mediteren voor in een korte overdenking. Wij hopen dat u daardoor op een spoor gezet wordt om zelf in stilte verder te denken en te mediteren. Een Bijbelwoord kan zo ineens een verrassende betekenis krijgen.

Ledenadministratie

Het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk) is de basisadministratie van onze kerkleden. Het is daarom van belang dat alle gegevens correct zijn. Zeker nu in deze moeilijke tijden is het belangrijk om elkaar te kunnen bereiken. In onze administratie ontbreekt nogal de mobiele telefoon gegevens. Heb je een mobiel geef het nummer dan door naar de ledenadministratie@protestantsbergh.nl.

Binnen de ledenadministratie is het nog niet mogelijk om nieuwsbrieven te versturen. Hopelijk zal dat aan het einde van het jaar zijn. Onze huidige methode blijkt onvoldoende te werken en op advies van PKN-LRP Help gaan wij nu met Laposta de mails versturen. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeenteleden snel geïnformeerd kunnen worden.

Uitzendkosten

Voor het uitzenden van de kerkdiensten betaald onze Kerk een vast bedrag per maand plus een bedrag per luisteraar. Een bijdrage in de onkosten kunnen we goed gebruiken en stellen wij erg op prijs. Ons bankrekeningnummer is: NL22RABO0374653526 t.n.v. PG 's-Heerenberg - Zeddam o.v.v. kerkdienstgemit.

Voedselbank

I.v.m. het coronavirus kan de voedselbank geen inzameling houden bij de supermarkten in 's-Heerenberg. Deze inzameling van voornamelijk houdbare levensmiddelen zorgde er altijd voor dat de cliënten in hun pakket een of meerdere basisproducten voor een goede maaltijd kregen. De voedselbank probeert om ook nu, tijdens deze moeilijke tijd, elke week een pakket samen te stellen welke door de vrijwilligers wordt uitgedeeld zolang dit mogelijk is. Nu er geen inzameling wordt gehouden mist de voedselbank de broodnodige aanvulling van producten. Mocht u levensmiddel(en) willen doneren dan kunt u deze inleveren in 's Heerenberg bij Joke Radstake (Oude Doetinchemseweg 126) in Zeddam bij de Pastorie (in de poort) of contact opnemen met het bestuurslid T. Stapelbroek telefoon (0314) 662539.



Impressie van onze bijzondere dienst van afgelopen zondag de 22 maart

