

Kerstmorgen 2019

Protestantse Gemeente 's Heerenberg-Zeddam



Kerst zonder kitsch

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Organist: dhr. Joop Agelink
Bariton: dhr. Jaap van Sloten
Hoorn: mevr. Jannie Harmsen
Gitaar: dhr. Karel Barus
M.m.v. de cantorij o.l.v. dhr. Jos Thomassen

Vanaf 9.45 uur: samen bekende kerstliederen zingen voor de dienst

- 1) 487: Eer zij God in onze dagen
- 2) 507: Het is al nacht in Betlehem
- 3) De herdertjes lagen bij nachte
- 4) 498: Bethlehem, o uitverkoren stad

1) 'Eer zij God in onze dagen'

2) 'Het is al nacht in Betlehem'

3) De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wacht
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen, vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
t' Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneën
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer

Ach kindje, ach kindje, dat heden
In 't nederig stalletje kwaamt
Ach, laat ons uw paden betreden
Want gij hebt de wereld beschaamd
Gij kwaamt om de wereld te winnen
De machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan

4) 'Bethlehem o uitverkoren stad'

We gaan staan

Zingen: 'Komt allen tezamen' (lied 477: alle verzen) – met blazers
Couplet 1,3,5: Allen. Couplet 2: Vrouwen. Couplet 4: Mannen

We gaan zitten

Welkom & Mededelingen door de ouderling van dienst

Cantorij zingt: Gaudete

Gaudete is gecomponeerd in de 16e eeuw. Het werd gepubliceerd in de Piaie Cantiones, een collectie van Fins-Zweedse kerkgezangen uitgegeven in 1582.

Vertaling:

Ref: Verheugt u, verheugt u! Christus is geboren uit Maria, de maagd, verheugt u!

1. De tijd van genade is gekomen
waarnaar wij verlangden.
Liederen van vreugde
laat ons [die] eerbiedig offeren.
2. God is mens geworden
terwijl de natuur zich verwondert.
De wereld is vernieuwd
door Christus die regeert.
3. De gesloten poort van Ezechiël
wordt doorgegaan
Vanwaar het licht is opgegaan
wordt het heil gevonden.
4. Laat dus onze vergadering
reeds in de reiniging(stijd) lofliederen zingen,
de Heer prijzen;
heil onze Koning!

We gaan staan

Zingen: 'Nu zijt wellekome' (lied 476: alle verzen) – met blazers

Bemoediging en groet

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: Het Woord is mens geworden

A: en heeft bij ons gewoond (Johannes 1:14a)

Vg: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

A: Amen

We gaan zitten

Kaarsen aansteken

Gedicht 'De duisternis ingedragen' (Marinus van den Berg)

Licht

de duisternis ingedragen
verdrijft niet alle duisternis
maar vermindert wel haar macht.

Liefde

de duisternis ingedragen

verdrijft niet alle haat
maar tast wel haar tanden aan.

Hoop
de duisternis ingedragen
verdrijft niet alle wanhoop
maar ontmantelt haar wel.

Vrede
de duisternis ingedragen
verdrijft niet alle oorlog
maar zet wel een andere toon.

Troost
de duisternis ingedragen
verdrijft niet alle verdriet
maar verlicht haar wel.

Verbondenheid
de duisternis ingedragen
verdrijft niet alle eenzaamheid
maar verbindt wel.

Het Kind
de duisternis ingedragen
verdrijft niet alle dood
maar scheidt steeds een nieuw begin.

Kindermoment

Kinderen zingen: 'Wij zijn de herders' – onder begeleiding van gitaar
T&M Elly&Rikkert Zuiderveld

Wij zijn de herders
Wij sliepen in 't veld
Daar heeft een engel
het ons verteld
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Wij zijn drie koningen
Wij komen van ver
Wij hadden een droom
En zagen een ster
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Wij zijn de kinderen

Die 't hebben gehoord
Hij is gekomen
Het levende Woord
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Kinderen gaan naar de crèche/kindernevendienst

Zingen: 'Zing een nieuw lied voor God de Here' (lied 98: 1,3)

Gebed

Cantorij zingt: 'Wees stil en kom wat dichterbij' (Zingend gezegend 133 – A.F. Troost)

Het laatste vers zingen we samen



1. Wees stil en kom wat dicht - ter - bij
dit kind van Beth - le - hem
het ein - de, het be - gin is Hij;
niets kan ik zon - der Hem.

Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood –
Hij laat mij niet alleen.

Hij is de deur die openstaat
en achter mij zich sluit,
de herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.

Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn.
Zijn ja is ja, Zijn nee is nee,
Zijn woord zal waarheid zijn.

Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem;

Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:
mijn vruchten zijn uit Hem!

Allen:

Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
Begin en einde, dat zijt Gij,
alfa en ómega!

Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10

7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’

8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion.

9 Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, Want de HEER troost zijn volk, hij koopt Jeruzalem vrij.

10 De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe God redding brengt.

Zingen: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ (lied 482: 1,3)

Schriftlezing: Johannes 1:1-14

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Zingen samen met de cantorij: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (lied 494: alle verzen) –

melodie ‘Er is een roos ontloken’

2^e couplet door cantorij

Overweging

Zingen: ‘In den beginne was het woord’ (lied 488: alle verzen)

Couplet 1,3,5: Allen. Couplet 2: Vrouwen. Couplet 4: Mannen

Zingen: Geloofsbelijdenis, op melodie van ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’

1 Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.

Die de stilte heeft doorbroken en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

2 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

3 Ik geloof in God de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Dankgebed

Mededelingen door de diaken van dienst

Collecte

Ondertussen zingt de cantorij: 'Tollite Hostias'

Componist: Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Vertaling:

Heft nu uw loflied aan. Breng hem uw gaven. Looft de Heer in zijn paleis, laat ons bidden
Ieder verheugt zich en zingt hem een welkom, zingt hem een welkom, een welkom op aarde
zingt. Alleluia

Zegen

Zingen: 'Ere zij God'

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

In de mensen

Een welbehagen

In de mensen

Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge
In de hoge
In de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
Amen
Amen

Welkom in 't Olde Posthuus (Markt 9a) voor een samenzijn met koffie en thee!

**De kerkenraad van de Protestantse
Gemeente 's Heerenberg- Zeddam
wenst u
gezegende kerstdagen en
een gelukkig 2020!**

Welkom in onze gemeente!

Voor meer informatie over onze gemeente.

Kijk op onze website: www.protestantsbergh.nl of neem contact op met de predikant
(predikant@protestantsbergh.nl / henriettenieuwenhuis@gmail.com of 0314-651631).