

NIEUWSBRIEF

SEPTEMBER 2020

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam



Deze nieuwsbrief is verstuurd aan leden dan onze kerkelijke gemeente waarvan het emailadres bij ons bekend is en naar hen die zich op onze website hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u zich hiervoor uit te schrijven.

Startzondag 2020

Zondag 6 september: startzondag! Wat was het een prachtige dag en wat was het bijzonder om elkaar weer 'live' te kunnen ontmoeten! Met als thema 'Neem de tijd. Ontmoeting 2.0' werd op allerlei manieren stil gestaan bij verleden, heden en toekomst. Een toekomst met hopelijk nog veel mooie ontmoetingen.

Een uitgebreid verslag volgt in Kerkepraat 2.0 van oktober.

Aanmelden kerkdienst

Meld je hier aan!
voor de kerkdienst

Per dienst is er helaas maar voor een beperkt aantal bezoekers plaats. Dit vanwege de nog heersende corona-dreiging. Als u een dienst wilt bijwonen, wilt u zich dan aanmelden via: aanmelden@protestantsbergh.nl U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met Sijnje Heuvel,

06 40606055. Het liefst voor vrijdagavond 20.00 uur.



Crèche

Als u een kerkdienst wil bijwonen en tijdens de dienst oppas nodig heeft, laat dit dan even weten bij het aanmelden. Dan staat er vanaf 9.30 uur in 't Olde Posthuus iemand klaar om uw kind(eren) op te vangen.

Deuren en ramen open

Voor een goede ventilatie blijven tijdens de kerkdiensten deuren en ramen open staan. Dat geldt ook voor andere activiteiten in de kerk. We raden u aan daar met uw kleding rekening mee te houden.

Doopdienst

In de dienst op zondag 20 september wordt Bras van Halteren uit 's-Heerenberg gedoopt. Bras is de zoon van Bianca van Halteren, broertje van Bineta, en kleinzoon van Beate Welp.

Cantorij

De cantorij heeft haar repetities hervat. Er worden weer nieuwe liederen ingestudeerd en oud repertoire wordt 'opgepoetst'. Elke donderdag om 19.30 uur in de kerk van 's-Heerenberg, uiteraard met inachtneming van alle coronarichtlijnen. Fijn dat dat weer kan!

Agenda

20 september	Doopdienst
22 september	Jong & Geloven groep
23 september	Koffiedrinken
23 september	Avondgebed Terborg
29 september	Oecumenische gespreksgroep

'Start de navigatie!'

Helaas is in de laatste Kerkepraat 2.0 een stukje van de overweging van ds. Henriëtte Nieuwenhuis weggefallen. Daarom nogmaals de volledige tekst.

'Start de navigatie!'

Vertrekpunt en bestemming ingevuld. De voor mij beste route aangeklikt. Daar gaan we! Start de navigatie!

Wat is de navigatie een verrekt geniale uitvinding. Geen gedoe meer met kaart lezen (je weet wel, zo'n onhandige grote die je nooit weer teruggevouwen krijgt in zijn oorspronkelijke vorm). We volgen gewoon de stem of de kaartaanwijzingen op onze telefoon of navigatiesysteem en die begeleidt ons naar de plek van je (vakantie)bestemming. Zelfs als je verkeerd bent gereden schiet hij te hulp: 'Keer om!' En als je bijvoorbeeld een andere route op het oog hebt dan past de navigatie zich gewoon aan en stippelt een andere route voor je uit. Geweldig!

Ik zou eerlijk gezegd niet meer zonder kunnen. Niet alleen vanwege het gemak voor onderweg, maar ook door het gevoel van veiligheid dat de navigatie mij geeft. Linksom of rechtsom komen we vast op de bestemming aan.

Start de navigatie! Figuurlijk gesproken drukken we als kerkelijke gemeente elk jaar in september op die startknop. Na twee maanden zomervakantie begint het kerkenwerk weer. Op de Startzondag maken we een gezamenlijke start met elkaar zodat we daarna langs de verschillende activiteiten van het winterseizoen worden genavigeerd. Natuurlijk soms vervalft er eens een activiteit of er komt er eentje bij, maar de activiteitenkalender geeft de hoofdroute aan.

Maar dit jaar is alles anders: 2020, een jaar dat we niet snel zullen vergeten.

Het jaar van een onbekend virus dat het hele leven en al onze plannen op de kop gooide. Het jaar waarin veel zekerheden en vanzelfsprekendheden wegvielen, waarin we op onbekende wegen werden geleid en onszelf tegenkwamen ook als gemeente. Het jaar dat... en vul zelf maar in.



En met dat onzekere gevoel in de benen gaan we het winterseizoen in. Wat zal dit seizoen ons brengen? Welke activiteiten zullen doorgaan? Wat durven we aan en wat niet? Voor welke dilemma's komen we te staan? Hoe houden we het vol met elkaar? Hoe kunnen we gemeentezijn en verliezen we elkaar niet uit het oog? Welke wegen kunnen of moeten we gaan? En ga zo maar door...

'Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond'. Dit gebed van David uit Psalm 143:10b wordt ons aangereikt voor onderweg. Gods Geest wil ons navigeren het winterseizoen door. Hoe weten we dan welke weg we op moeten gaan? Door op Gods wil (vers 10a) gericht te zijn in ons gemeentelven: Gods liefde voor de wereld verkondigen met of zonder woorden. Gods liefde is het vertrekpunt en de bestemming op Gods navigatie. En we hoeven alleen maar Zijn stem te volgen. Onderweg kan er van alles gebeuren: we worden teruggeroepen 'keer om!', een andere keer juist uitgedaagd om een 'alternatieve route' te nemen, en dan weer moeten we door op de weg die we al gaan ook al is er 'oponthoud'. Betekent 'over geëffende grond' dan niet dat we om de gaten, kuilen, vragen, moeilijkheden, dilemma's heen worden genavigeerd? In het rotsachtige gebied waar David ondergedoken zat en op de vlucht was voor Saul waren de vlakke plaatsen een verademing tussen alle puntige rotsen. Deze 'geëffende gronden' boden veiligheid en een plek om even te rusten. Met andere woorden: bij God zijn we veilig, hoe de route ook loopt. Bij Hem vindt onze ziel rust.

Ja, we gaan met angst en onzekerheid het winterseizoen in (als we de rest van Psalm 143 lezen was dat in Davids leven trouwens niet veel anders). En tegelijkertijd vertrouwen we erop dat we met Gods Geest als navigatie veilig zitten en met een gerust hart op weg kunnen. Als gemeente kunnen we niet meer zonder, toch?

Daar gaan we! Naar het onbekende land. Start de navigatie!

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis