

Protestantse Gemeente s' Heerenberg-Zeddam
Viering zondag 24 juli 2022 – 6e Zondag van de zomer
Kleur groen – kleur van hoop, groei en toekomst
Thema: God vinden !

*Voorganger: Pastor Rien Baauw
Organist: Jos Thomassen*

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bij het aansteken van de tafelkaarsen

Steek een kaars aan in het duister, laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten, straal maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister, eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst, laat waar jij bent liefde zijn.

Stilte wij willen stil zijn voor God.

Lied: Nr. 868 : 1,2,3,4 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Aanvangswoorden:

Wij zijn op zoek naar iemand, die onze ogen aanscherpt.
Die ons een bevrijdend uitzicht geeft op U, de ander en ons zelf.
God van leven, open onze harten, zodat wij ontdekken,
dat U het bent die wij zoeken.
Want bij U God is er een plek om te schuilen en uit te huilen.
Een plek om te delen in vreugde en verdriet in angst en pijn.
Een plek om te leren mens te zijn op aarde.
Een plek om te vieren het leven dat sterker is dan de dood.
Een plek om te spreken over alle nood.
Een plek voor een lied, een klank, een gebaar.
Een plek om te spelen zonder gevaar.
plek waar niemand zich knecht, een ieder is vrij.

Een

Bemoediging en drempelgebed

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien

ALLEN: ZIE ONS HIER BIJEEN.

Voorganger: Wij die van U hebben gehoord,

ALLEN: HOOR GIJ ONS AAN.

Voorganger: Uw naam is dat Gij mensen helpt.

ALLEN; WEES ONZE HULP
Voorganger: En dat Gij alles hebt gemaakt.
ALLEN: MAAK ALLES NIEUW.
Voorganger: En dat Gij ons bij name kent
ALLEN: LEER ONS KENNEN.
Voorganger: Die Bron van leven wordt genoemd.
ALLEN: DOE ONS WEER LEVEN.
Voorganger: Die heeft gezegd: Ik zal er zijn.
ALLEN: WEES HIER AANWEZIG - AMEN

Lied: Nr.139: 1,2,8 Heer die mij ziet zoals ik ben

Woorden naar Psalm 139

Wonderlijk, zo goed als U mij kent God.
U weet wat ik doe – waar ik ga – waar ik sta.
Ga ik verkeerd, dan roept U mij terug. U geeft me een duwtje en zegt: deze kant op.
Alleen maar een duwtje, heel zacht, in een andere richting.
Doe ik iets doms, dan kent U mijn schaamte. U fluistert:
Het geeft niet, begin maar opnieuw.
En...U helpt me. Niet met Uw handen, maar ergens vanbinnen,
onzichtbaar en zacht.
U kent mij als geen ander, God. U weefde mijn weefsel, mijn handen en mijn voeten, mijn hart
en mijn nieren, mijn diepste gedachten, mijn wezen.
U kent mij van lijf en van leden, van buiten en van binnen, van vroeger, voor nu en altijd.

God van ons verleden – heden en toekomst

God van ons verleden - U ziet de pijn die wij
elkaar en u doen.
Als wij kerk/gemeente willen zijn zonder
elkaar
Als wij leven alsof de ander er niet is
Als wij niet samen voor deze wereld zorgen
Leer ons bidden:
ALLEN: HEER, VERGEEF ONS

God van ons heden – Vandaag danken wij
voor wat wij ontvangen:
Geloof, Hoop en Liefde, hervonden
vertrouwen, het helen van wonden.

Maar bovenal een nieuw verlangen, om
samen te zijn en samen te gaan.
Verbonden in Uw naam.
ALLEN: HEER, ONTFERM U OVER ONS

God van ons toekomst – wij bidden u :
Laat ons allen één zijn, zoals u één bent –
opdat de wereld gelooft.
En wij met iedereen uw weg kunnen gaan:
Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede,
delend in uw aanwezigheid.
ALLEN: Heer kom ons tegemoet – amen.

Lied: Nr.913: 1,2 Wat de toekomst brengen moge

Een Psalm voor de zomer

Ik zie in zomerlicht, de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de
zon.

Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe
waarden.

De schepping zingt het uit en nodigt mij te
leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil
geven.

U bent het kloppend hart in al wat leeft en
bloeit,
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom
ontgroeid.

U wordt geprezen door de wolken en de
winden.

Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos
belijden.

U bent de zomer zon en ook mijn oorsprong
beide.

Lied: Nr. 978 : 1,3,4 Aan U behoort. O Heer der heren

Lezing: 1 Korintiërs 2 : 1- 5 Geloven door Gods kracht *(Uit de Bijbel in gewone taal)*

Lied: Nr. 909 : 1,2,3 Wat God doet dat is welgedaan.

Overdenking

Orgelspel

Lied : Nr.981 Zolang er mensen zijn op aarde

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader

Mededelingen door de diaken

Inzameling van de gaven....

Wij zijn op zoek

Slotlied: Nr. 793 : 1,2 Bron van liefde, licht en leven

Heenzending en zegen

Moge ook deze zomer de regendruppels zachtjes op je hoofd vallen,
de lichte bries je geest verfrissen,
de zonneschijn je hart verwarmen.

De last van de dag je niet te zwaar vallen en
moge God je hullen in de mantel van zijn Liefde.

Zegen..... Allen: Amen – amen – amen