



NIEUWSBRIEF

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam



Goed om te weten

Jubilea

12-10-2019

40 jaar huwelijk echtpaar Bosma

16-10-2019

50 jaar huwelijk echtpaar Saalmink

20-11-2019

50 jaar huwelijk echtpaar Pieper

26-11-2019

60 jaar huwelijk echtpaar Es-van Leeuwen

Bereikbaarheid Kerkenraad

Nu Coby en Hans von der Brüngen niet meer het scribaat en de ledenadministratie verzorgen wordt het scribaat en de ledenadministratie voorlopig tot 1-1-2020 waargenomen door respectievelijk Gerry Vreuls en Maarten Blom.

FRIS

Fris is het nieuwe hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen. Het Financieel Rapportage en Informatie Systeem brengt uniformiteit en gemak voor de diakenen en kerkrentmeesters. Lees meer over [FRIS](#)

Geloof en Leven

Woensdag 16 oktober is de start voor het nieuwe seizoen van de gespreksgroep Geloof en leven. Zie ook de agenda op onze website

Heb je vragen over onze website of over onze kerkelijke gemeente, neem dan contact met ons op via: webmaster@protestantsbergh.nl



Zondag 29 september hebben wij afscheid genomen van Steef Oosterbeek, die de afgelopen 15 jaar ons heeft laten genieten van zijn orgel en pianospel tijdens onze erediensten. Steef bedankt



Dankuwel!

Vanuit de diaconie houd ik me bezig met het zoeken naar projecten, samenwerkingsverbanden en het zorgen dat we als kerkelijke gemeente zichtbaar zijn voor onze (directe) omgeving. Soms gaat het alle kanten op; van een Syrische vluchteling tot een acuut verzoek van iemand die nergens hulp kan krijgen, of een andere kwestie voor waar we met z'n allen wat van moeten vinden. Niet altijd staan de neuzen dan meteen in dezelfde richting. Maar waar we wél allemaal meteen voor warm liepen was de rugzakjes actie. De cadeautjes waren allemaal met zorg uitgezocht en ingepakt op leeftijdscategorie. Het was een groot succes. De kinderen waren erg blij dat er aan hen gedacht werd. Ik ben ook blij omdat wij als diaconie steeds weer een beroep op u mogen doen. Ik wil daarom zeggen: dankuwel! Bedankt voor elke zondag, waarin u steeds de doelen mee ondersteunt die de liefde van God laten zien door woord en daad.

Tineke Menting



Op zaterdag 21 september ontdekten ons kosters echtpaar Fred en Sijnie Heuvel een jong pimpelmeesje in de kerk. Vangen was geen optie, dan maar de deuren opzetten. De vogel wist snel de weg naar buiten te vinden. Maar hij had er wel stukjes papier uit de openliggende bijbel gepikt. Spreuken 27- 8 “ Zoals een vogel die rond zwerft ver buiten zijn nest, zo is een man die rondzwerft ver buiten zijn woonplaats”. Een toeval? Een vingerwijzing?



maar voor een hongerige is al het bittere zoet.
 8 Zoals een vogel die rondzwerft ver buiten zijn nest,
 zo is een man die rondzwerft ver buiten zijn woonplaats.
 9 Olie en reukwerk verheugen het hart,
 en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad.
 10 Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek,
 maar betreed het huis van uw broeder niet
 ten dage van uw ongeluk.
 Beter is het u dichtbij dan een broeder veraf.

